

Verksamhetsberättelse 2011

Ja då skall man sammanställa 2011 på ett papper, vad har hänt och vad har inte hänt under året.

Som klubb har vi ökat lite i medlems antal sen förra året så det ligger på plus sidan. Det betyder att vi brutit en nedåt gående trend så får vi hoppas att det kan fortsätta.

Styrelsen beslutade under året att vi skulle spara pengar till 2012 när klubben fyller 10 år

Där för var antalet träffar denna säsong lite mindre, och vi sparade även in på medlemsgåvan och använde rester från tidigare år.

Klubben drog igång träff året i Jönköping till Påskhelgen, uppslutningen var inte vad jag hade hoppats på men det kom ett 10 tal bilar.

Men för oss som var där var det en lyckad träff flera ny medlemmar kom och vi for runt Jönköping och hade lite tävlingar. Som brukligt är så avslutade vi med en bit mat på en av stadens restauranger. Och där slutar mina egna upplevelser av träffar 2011 på grund av sjukdom har jag inte kunnat närvara.

I Juli tog vi en träff för första gången under semestertid i Grisslehamn och vad jag fått höra så var det en riktigt bra träff, flera trevliga jippon som man kunde uppleva den helgen, båtresa till Åland, Midnatssolsrallyt en av delsträckorna, Bilutställning i Norrtälje mm ett mycket lyckat arrangemang.

I Augusti skulle det vara en träff i trakterna runt Söderhamn, men den fick ställas in på grund av totalt bristande intresse från våra medlemmar. Så kan det bli i bland. Det var ett kort sammandrag av träffåret 2011

Vad tror vi om framtiden för klubben

Som jag ser det idag så kan nog klubben leva vidare om vi bara anstränger oss lite och försöker vara snabba på att svara på de frågor som kommer, och inte bara belasta en eller två i klubben för att ge svar utan det är allas möjlighet att ge svar på de frågor som ställs. Det är

bättre med många svarar, en att det alltid är samma som svarar på allt, och det gäller främst forum och på Facebook. Även du som medlem kan svara för du är lika delaktig i klubben som vi i styrelsen. För vem vet du kan sitta på ett svar som vi inte har.

Detta är min sista dag som Ordförande och skall överlämna den till den nya Ordföranden. Om jag skall försöka redovisa mina 10 år i klubben på några rader så är det svårt. Men en saker kan man säga om PT Cruiser Club Sweden är, Roligt, intressanta möten, Stora och små träffar och kamratskap. Aldrig trodde jag att ett medlemskap i en bil klubb skulle ge så enormt mycket tillbaka både till mig och min fru Jeanette. Med dessa ord skall jag nu överrätta Ordförande klubban till Rickar Plato, för oss som är gamla i klubben är han ingen nykomlig, för 10 år sedan och några dagar startade han upp denna klubb som en i dag existerar, för utan honom och hans fru hade det nog inte funnits någon PT klubb i Sverige.

För att göra processen kort så räcker jag härmed över Ordförandeklubben till Rickard och tackar för mig.

Må klubben leva vidare många långa år till

Avgående Ordförande
Håkan Danielsson